

Bedre Balance

SERVICEUDGIFTER OG SERVICENIVEAU - ER DET IKKE DET SAMME?

Kommunerne har mange opgaver. Nogle er serviceopgaver som skoler daginstitutioner og hjemmehjælp, andre består i at finansiere pension og sygedagpenge. Der er forskellige nøgletal, som kan vise forskelle imellem kommunerne, og somme tider kan det være svært at bevare overblikket. Især når nogle bruger tallene til at skabe forvirring.

Er det virkelig rigtigt at:

“Serviceniveauet for borgerne i hovedstadsområdet er lavere end i resten af landet. Der er altså færre ressourcer til forældrenes ældrepleje og børnenes daginstitution”

Det påstår hovedstadskommunerne på forsiden af deres hjemmeside “Stop forskelsbehandlingen”. Det lyder jo næsten som om, at børnene og de ældre i hovedstaden får en ringere hjælp, end de ville kunne få i provinsen. Man kan få det indtryk, at hovedstadskommunerne bruger færre penge på skoler, hjemmepleje og borgere med handicap end landsgennemsnittet.

Det lyder helt utroligt, at de velstillede kommuner i hovedstadsområdet ikke skulle have råd til at levere service på niveau med kommunerne i provinsen. Og det er da heller ikke rigtigt.

Serviceudgifter og andre udgifter

Langt den største del af kommunernes serviceudgifter går til fire store områder: Skoler, børnepasning, ældre og socialområdet. Derudover er der en lang række mindre serviceopgaver som biblioteker, erhvervsfremme, kultur, byudvikling, sundhed og administration.

Ud over serviceudgifter har kommunerne til opgave at finansiere førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse og andre overførselsindkomster. Derudover er kommunerne medfinansierende i forhold til dagpenge og sygehuse, og der kan være omkostninger til forsyningsvirksomhed og ældreboliger.

Kommunernes nettodriftsudgifter 2016



Kilde: Danmarks Statistik. Regnskab 2016.

Hvis man skal sammenligne servicen imellem kommunerne, så kan man enten sammenligne udgiften pr. indbygger eller udgiften pr. person i målgruppen. Udgiften til skoler er det mest oplagt at sammenligne med antal børn i den skolepligtige alder. Tilsvarende kan udgiften til ældrepleje opgøres i forhold til antallet af ældre osv.



Kommunernes serviceudgifter 2016

Kilde: Danmarks Statistik. Regnskab 2016.

SERVICENIVEAU - HVAD ER DET?

På alle typer af serviceudgifter har hovedstadskommunerne en højere niveau end kommunerne i provinsen. I daglig tale vil man derfor også sige, at serviceniveauet er højere. Især, når man ved, at udgiftsbehovet er størst i provinsen.

Men her er det, at hovedstadskommunerne henviser til et ganske bestemt nøgletal, som hedder “serviceniveau”. Det beregnes ved at dividere alle kommunens driftsudgifter med det forventede udgiftsbehov. Det betyder, at dette nøgletal for serviceniveau også indeholder kommunernes udgifter til overførsler. Så grunden til, at nøgletallet for serviceniveau er højere i provinsen er, at der flere på førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge mv.

Når Frederiksberg Kommune ligger i bunden, og når Lolland Kommune er i top tre, så er det på grund af overførselsudgifter, og ikke på grund af service.

Nøgletallet “serviceniveau” viser ikke niveauet for en kommunes serviceudgifter. Selvom hovedstadskommunerne bruger væsentligt flere udgifter pr. borger til alle de kommunale serviceopgaver, så slår det ikke igennem i nøgletallet for serviceniveau. Det burde omdøbes til “Indeks for service- og overførselsudgifter”.

Konkret foreslår Bedre Balance, at:

- Hæve landsudligningen fra 61% til 88%
- Fjerne hovedstadsudligningen, der i dag er på 27%
- Reducere udligningsgraden i ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud uden for hovedstaden fra 32% til 5%
- Udbrede denne ordning til også at omfatte kommunerne i hovedstaden
- Fastholde den nuværende grænse for at være omfattet af ordningen vedrørende højt strukturelt underskud på 95% af det landsgennemsnitlige underskud
- Fastholde det nuværende niveau for overudligning på 93%

DU KAN LÆSE MERE OM BEDRE BALANCES FORSLAG PÅ WWW.BEDREBALANCE.NU

Bedre Balance nu!

Bedre Balance består af Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus Kommuner

- 63 ud af 64 borgmestre uden for hovedstaden (i byrådsperioden 2014-2017) støtter Bedre balance
- Disse 63 borgmestre repræsenterer kommuner med 3,7 mio. indbyggere
- 37 ud af 48 V-borgmestre støtter Bedre Balance
- Alle S-borgmestre uden for hovedstaden – svarende til 20 borgmestre – støtter Bedre Balance-initiativet



Esbjerg
Kommune



Herning
Kommune



Hjørring Kommune



HOLSTEBRO KOMMUNE

ODSHERRED
KOMMUNE



Randers Kommune

VORDINGBORG
KOMMUNE



AARHUS
KOMMUNE